



Sydkorea & Taiwan - Asiens okända hörn

15 DAGAR : Seoul - Busan - Taipei - Sun Moon Lake

Följ med till två av Asiens kanske mest okända pärlor – Sydkorea och Taiwan. Sydkorea är landet som gått från att vara en fattig jordbruksnation efter andra världskriget, till att idag vara bland de rikare i Asien. Företagsjättar som Hyundai och Samsung har fått fart på landets export och den koreanska musiken (K-pop) och skönhetsindustri (K-beauty) är på god väg att bli globala begrepp. Vi börjar med att besöka huvudstaden Seoul, innan vi fortsätter med tåg till Sydkoreas näst största stad Busan. I Taiwan njuter vi av landets vackra natur och fina tempel och vi ser självklart till att besöka världens finaste museum för kinesisk historia och kultur. Taiwan är också ett gastronomiskt matmecka – med fantastiska och spännande maträtter att njuta av.

QUIZ: Vad kan du om Sydkorea?

QUIZ: Vad kan du om Taiwan?



PROGRAM

DAG 1 - Avresa

Avresa med flyg från Sverige till Seoul.

Måltider och dryck serveras ombord.

DAG 2 - Ankomst Seoul

Ankomst till Seoul sen eftermiddag. Vi möter upp vår svensktalande guide på flygplatsen och åker direkt och äter en gemensam välkomstmiddag, sedan åker vi till hotellet och checkar in.

Lunch på egen hand (ombord på flyget), middag ingår.

DAG 3 - Stadsrundtur

Seoul har under de sista tio åren vuxit fram som en av Asiens modernaste och mest dynamiska städer. Idag ger vi oss ut för att uppleva Seoul, i en härlig blandning av gammalt och nytt. Dagen inleds med att besöka **Gyeongbokpalatset**. Under 500 år, från slutet av 1300-talet till slutet av 1800-talet styrde den koreanske kejsaren landet härifrån.

Vidare tar vi oss till **Bukchon Hanok Village** – en by med 600-åriga anor som restaurerats och bevarats och där vi kan promenera bland de **traditionella husen** och **vindlande smala gränderna**.

Vi fortsätter till **Gwangjang Market**, ett av stadens största marknadsområden. Här finns allt mellan himmel och jord. Kläder, husgeråd, kryddor och sist men inte minst Seouls kanske bästa streetfood. Vi avslutar dagen med ett besök i **N Seoul Tower**, där vi får en vidunderlig utsikt över staden.

Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 4 - Programfri dag med tillval

Ledig dag i Seoul. Här finns ett av världens mest effektiva tunnelbanesystem, som gjort för egna äventyr. Kanske lockar Myeongdong med shopping? Eller det fina Leeum Samsung Museum of Art? Är du intresserad av att besöka gränsen mot Nordkorea? Då får du inte missa vårt tillval "Den demilitariserade zonen (DMZ) längs gränsen till Nordkorea". Läs mer nedan.

Tillval: DMZ- den demilitariserade zonen längs gränsen mot Nordkorea. Bara 62 km norr om Seoul ligger världens mest bevakade gränsområde med sin 4 km breda demilitariserade zon. Det säkerhetspolitiska läget ändras ständigt och därmed också vad vi får lov att besöka och vad vi inte får lov att besöka. Därför kan vi inte ge ett detaljerat program för den här dagen. Den demilitariserade zonen (DMZ) är ett ganska stort område som det nästan alltid är möjligt att besöka någonstans. Joint Security Area (JSA) är en liten del av DMZ som mer eller mindre delas av USA, Syd- och Nordkorea. Har vi riktig tur får vi under översyn av amerikansk militär besöka JSA.

Lunch och middag på egen hand.

DAG 5 - Programfri dag i Seoul

Sista dagen i Seoul är helt **programfri**. Varför inte besöka de nyare delarna av staden i **Gangnam-distriktet**. Här, söder om Han-floden, har de stora internationella företagen sina huvudkontor och här växer det moderna Korea fram. Du kan också hyra en cykel och cykla i grönområdena mitt inne i stan. Er guide finns självklart tillhands för råd och tips.

Lunch och middag på egen hand.

DAG 6 - Expressståg till Busan

Efter frukost tar vi oss till Seouls tågstation. Härifrån ska vi ta **expressståget till Busan**, Sydkoreas näst största stad. Tågresan tar drygt två timmar och direkt vid ankomst beger oss ut på en **stadsrundtur**.

Vi börjar med ett besök i pittoreska **Gamcheon Culture Village**, sedan ser vi **Jagalchi** – Sydkoreas största **fiskmarknad** där

man kan hitta fisk och skaldjur i alla former. Vi fortsätter med ett besök vid det vackra **Haedong Yonggungsatemplet**, beläget precis vid havet. Efter incheckning på hotellet är kvällen fri för egna aktiviteter.

Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 7 - Haeundae Beach

Idag har vi en ledig eftermiddag i Busan, men innan dess passar vi på att gemensamt njuta av utsikten över den vackra kustlinjen när vi åker med **Blue Line Train**. Tågresan börjar och slutar vid landets mest kända strand, Haeundae Beach. Under resan väljer man själv vilka stationer man vill besöka. Det är bara att ta nästa tåg när du är redo att resa vidare. Resten av dagen är fri för egna aktiviteter.

Lunch och middag på egen hand.

DAG 8 - Ankomst Taipei

Vi får en tidig transfer till flygplatsen för att därifrån fortsätta med flyg till **grannlandet Taiwan** och huvudstaden Taipei. Efter en kort flygresa landar vi i ytterligare en spännande huvudstad. Taipei var länge en väldigt okänd stad, även i Asien. Under de senaste 10-15 åren har dock allt ändrats och i dag är staden ett kreativt och gastronomiskt centrum som drar till sig människor från hela världen.

Vi beger oss direkt till stadens stolthet, **Taipei 101**. Denna byggnad var världens högsta skyskrapa fram till dess att Burj Khalifa invigdes i Dubai. Här bjuds vi på en vidunderlig utsikt över staden och dess vackra omgivningar. Vi checkar sedan in på vårt hotell och äter en gemensam måltid på den berömda dumplingsrestaurangen Din Tai Fung.

Lunch på egen hand, middag ingår.

DAG 9 - Matlagningskurs

På morgonen gör vi en **stadsrundtur i Taipei**. Vi gör ett kort stopp vid **Presidentpalatset** och tar oss vidare till **Frihetstorget** och **Nationalteatern**.

Vi fortsätter vår promenad och beger oss till en matmarknad. Här ska vi välja ut råvaror som ska utgöra grunden till vår kommande **matlagningskurs**. Tillsammans med en kock lär vi oss tillaga några typiska taiwanesiska rätter och självklart avnjuter vi resultatet till lunch.

Mätta och belåtna fortsätter vi vår rundtur med att besöka det imponerande **Palatsmuseet**. 1947 när Chiang Kai-Shek insåg att han troligen skulle förlora inbördeskriget mot kommunisterna lät han i hemlighet transportera de allra finaste föremålen från Förbjudna staden i Peking till sin nya exilhuvudstad i Taipei med lastfartyg. Det är denna ovärderliga skatt som utgör grunden i Palatsmuseets samlingar. På kvällen återvänder vi till vårt hotell.

Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 10 - Buss till Sun Moon Lake

Nu lämnar vi den myllrande storstaden och beger oss in i det bergiga inlandet. På vägen stannar vi till i **Lukang**, en vacker liten stad med välbevarad bebyggelse från svunna tider. Väl framme vid **Sun Moon Lake** checkar vi in på vårt hotell och resten av dagen är programfri.

Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 11 - Båttur och teodling

Idag inleder vi dagen med ett besök i det mäktiga **Wenwu-templet**, sedan åker vi på en **båttur** på den vackra sjön. Vi

besöker sedan en **teodling** där vi får prova på olika teer och vi får bekanta oss med ursprungsbefolkningen som kallar denna vackra plats sitt hem.

Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 12 - Åter till Taipei

Efter frukost tar bussen oss tillbaka till Taipei igen. Vi får lite tid på egen hand innan vi på kvällen besöker en av Taipeis världsberömda nattmarknader. Här får man en oförlömlig inblick i taibeibornas vardag, samtidigt som det ges möjlighet prova på spännande maträtter i en uppsjö av olika matstånd. Här serveras mat som man ofta inte kan hitta någon annanstans. Det går inte att komma närmare stadens stora hjärta än så här!

Lunch och middag på egen hand.

DAG 13 - Taiwans nordspets

Idag beger vi oss till **Yehliu Geo Park** som är berömt för sina spektakulära klippformationer som genom århundranden formats av havet och vinden. Efter en gemensam lunch återvänder vi till Taipei.

Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 14 - Programfri dag

Varför inte passa på att besöka Taipeis äldsta delar, Dadaocheng? Längs Dihua-gatan ligger anrika butiker med kinesisk naturmedicin vägg i vägg med caféer och hantverksbutiker. De hippa ombyggda fabrikerna i Huashan och Songyan är också trevliga områden att ströva runt i.

På kvällen samlas vi för en festlig avskedsmiddag. Mätta och belåtna och uppfyllda av alla intryck från resan beger vi oss till flygplatsen för **hemresa** via Dubai. Flyget avgår strax innan midnatt.

Lunch på egen hand, middag ingår.

DAG 15 - Hemresa

Hemkomst till Sverige.

RESAN INKLUDERAR

Resans längd: 15 dagar

Gruppstorlek: 12-25 resenärer

Klimatkompenserat flyg: Ekonomiklass till Seoul och hem från Taipei

Hotell: Tolv nätter med del i dubbelrum på medelklasshotell (enkelrumstillägg tillkommer för dig som reser ensam)

Svensktalande guide: Flyg: Busan – Taipei i ekonomiklass

Fullständigt program: Inkl. samtliga entréavgifter

Måltider: Frukost alla dagar samt måltider enligt program, exklusive måltidsdryck

Alla transporter: Enligt program

Dricks: Till lokala guider/chaufförer

Flygskatter: Inkl. statlig miljöskatt och säkerhetsavgifter