



LOTUSTRAVEL
RES FÖR ATT DU ÄLSKAR

Klassiska Indien

14 DAGAR : Jaipur - Ranthambore - Agra - Varanasi - Delhi

På denna resa får du uppleva det bästa av Indien, sagornas land. Att se pilgrimerna bada i den heliga floden Ganges i Varanasi och beskåda det mytomspunna Taj Mahal, blir minnen för livet. Jaipur välkomnar oss i gästfrihetens rosa färg, vi åker på äventyrsfyllda safariturer i nationalparken Ranthambore och vi får också upptäcka Delhi från en cykelriksha.

QUIZ: Vad kan du om Indien?



PROGRAM

DAG 1 - Flyg till Delhi

Avresa från Sverige.

Måltider och dryck serveras ombord.

DAG 2 - Jaipur

Vi ankommer Delhi och välkomnas av vår svensktalande guide. Vi beger oss direkt med buss till **Rajasthans huvudstad Jaipur** (ca. 5 timmar), även kallad "Den rosa staden". Då vi kanske är trötta efter flygresan är det skönt att

luta sig tillbaka i bussen och se det indiska vardagslivet passera revy utanför fönstret. Indien är ett färgstarkt land med berömda sevärdheter, heliga kor, läcker mat och ett väldigt vänligt folk. På kvällen äter vi en gemensam **välkomstmiddag** på hotellet.

Lunch och middag ingår.

DAG 3 - Amberfortet och City Palace

I dag besöker vi det storslagna **Amberfortet** som tronar högt uppe på en höjd. I jeepar tar vi oss upp till palatset. Vi besöker även **City Palace** med sin rika samling kungliga dräkter, vapen, konst och mattor. Från det fem våningar höga, men mycket smala, **Vindarnas palats, Hawa Mahal**, kunde de kungliga damerna förr iaktta livet i staden utan att själva bli sedda. Vi avslutar dagen med ett **besök hemma hos en indisk familj** som bjuder på te och snacks, samtidigt som vi får lära oss hur man draperar en traditionell indisk sari och knyter en turban på rätt sätt.

Lunch och middag ingår.

DAG 4 - Programfri dag

På morgonen får ni chansen att prova på ett **lättare yogapass**, ett underbart sätt att starta dagen på. **Resten av dagen är programfri**. Sola och bada i poolen om vädret tillåter eller ge dig ut på egna äventyr till någon av stadens basarer. Här kan man bland annat köpa smycken och hantverk. Även om man inte vill handla är det väl värt ett besök på grund av dess härliga atmosfär.

Lunch och middag på egen hand.

DAG 5 - Nationalparken Ranthambore

Efter frukost checkar vi ut och beger vi oss med buss mot **nationalparken Ranthambore** (ca. 3,5 timmar). Ranthambore, som tidigare var Maharajan av Jaipurs jaktmarker, är i dag ett naturreservat med krokodiler, apor, leopard och örn – samt den bengaliska tigern! För hundra år sedan fanns omkring 40 000 tigrar i Indien. I dag finns endast 3 600, även om antalet har stabiliserats. Vi checkar in på vårt hotell och **resten av dagen är programfri**.

Lunch och middag ingår.

DAG 6 - Safari

I gryningen ger vi oss ut på **safari**, och efter att förhoppningsvis fått en skymt av den skygga tigern återvänder vi till hotellet. På eftermiddagen ger vi oss åter ut med våra **safaribilar** för att få se parkens alla spännande djur.

Lunch och middag ingår.

DAG 7 - Agra

I dag stiger vi upp tidigt så vi hinner med vårt tåg som avgår från Sawaimadhopur. Tågnätet i Indien är väl utvecklat och ett trevligt sätt att färdas. Här ser vi det indiska landskapet passera förbi och väl framme i Bharatpur åker vi vidare med buss mot staden Agra (ca 1,5 timme). På vägen besöker vi den välbevarade spökstaden **Fatehpur Sikri**, som övergavs redan efter 14 år, troligen på grund av vattenbrist. Vi kommer fram till Agra och checkar in på vårt hotell.

Lunch och middag ingår.

DAG 8 - Taj Mahal

I dag besöker vi en av världens mest berömda byggnader, **Taj Mahal**. Stormogulen Shah Jahan lät bygga detta mausoleum

åt sin älsklingshustru, Mumtaz Mahal. Enligt sägnen lät han därefter hugga händerna av hantverkarna, för att förhindra att någon annan skulle kunna skapa ett lika fulländat verk. På eftermiddagen beger vi oss till Agrafortet, där Shah Jahan hölls inspärrad av sin egen son under sina sista åtta år i livet. Senare på eftermiddagen gör vi en **vandring bakom Taj Mahal, tillsammans med en ung lokalbo från trakten**. Avgiften för denna aktivitet bekostar uppgradering av lokala skolor, byggande av toaletter och andra viktiga funktioner för en skälig levnadsstandard.

Lunch ingår, middag på egen hand.

DAG 9 - Varanasi

Vi lämnar Agra och åker med buss till Delhi (ca. 5 timmar), för att sedan **flyga vidare till Varanasi**, en av världens äldsta städer. Varanasis speciella ljus och fridfulla atmosfär lockar till sig konstnärer och yogautövare från hela världen. Främst förknippas dock platsen med **Ganges**, hinduernas allra heligaste flod. Den som kremeras vid floden befrias från återfödelse och når frälsning. Vi checkar in på vårt hotell där vi ska bo i tre nätter.

Lunch och middag ingår.

DAG 10 - Båttur på Ganges

Dagen inleds med en **båttur på Ganges** i soluppgången för att se pilgrimernas morgonbad i den heliga floden, vars vatten får synderna att försvinna. Vi besöker även **Sarnath**, där det sägs att Buddha (Siddhartha Gautama) höll sin första predikan. På kvällen beger vi oss åter ner till Ganges där vi får närvara vid en **aarticeremoni**, då präster utför en puja med eld och klockor för floden.

Lunch och middag ingår.

DAG 11 - Varanasis gamla stadsdel

I dag upptäcker vi basarer och gömda gränder i **Varanasis gamla stadsdel**, till fots. Denna myllrande labyrint är hem för Varanasis äldsta byggnader samt en och en annan ko. **Resten av dagen är programfri.**

Lunch och middag på egen hand.

DAG 12 - Delhi

Vi beger oss till flygplatsen och flyger till vår sista destination på resan, Indiens huvudstad, Delhi. Vid ankomst åker vi direkt till vårt hotell för incheckning.

Lunch på egen hand, middag ingår.

DAG 13 - Utforska Delhi

Vi inleder vår utforskning av staden med en rundtur i buss, där vi passerar **India Gate** och **Presidentpalatset**. Vi åker på en **cykelrikshatur** längs med smala gator och gränder i **Chandni Chowks basarkvarter i Old Delhi**, där vi bland annat besöker **kryddmarknaden**. Vidare besöker vi också **Raj Ghat**, ett minnesmärke över Mahatma Gandhi. Efter lunch får vi uppleva det stora **sikhtemplet Gurudwara Bangla Sahib** och dess kök där man tillagar mat för flera tusen pilgrimer varje dag. På kvällen äter vi en gemensam avskedsmiddag.

Lunch på egen hand, middag ingår.

DAG 14 - Flyg hem

Det är dags att säga adjö till Indien och på morgonen åker vi till flygplatsen för hemresa. Ankomst Sverige samma dag.

Stanna gärna kvar ett par extra dagar och se mer av Delhi. Eller varför inte avsluta med ett par dagars sol och bad vid Goas långa stränder?

RESAN INKLUDERAR

Resans längd: 14 dagar

Gruppstorlek: 12–25 resenärer

Klimatkompenserat flyg: Ekonomiklass till Delhi tur och retur

Hotell: Tolv nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard (enkelrumstillägg tillkommer för dig som reser ensam)

Svensktalande guide: Fullständigt program: Inkl. samtliga entréavgifter

Måltider: Frukost alla dagar samt 14 ytterligare måltider, exkl. måltidsdryck

Alla transporter: Enligt program

Dricks: Till guider och chaufförer

Flygskatter: Inkl. statlig miljöskatt och säkerhetsavgifter

VIKTIG INFORMATION

Observera att det är visumkrav till Indien. Kostnad för visum ingår inte i resans pris.

